

**ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΟΥ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1955-59 ΛΟΥΚΑ ΛΟΥΚΑ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2.10.2022**

Ελληνίδες και Έλληνες,

Με αισθήματα ευλάβειας και εθνικής υπερηφάνειας, συγκεντρωθήκαμε στον ιερό ναό Παναγίας Αγίας Νάπας για να αποτίσουμε τον προσήκοντα φόρο τιμής στον ήρωα και αγωνιστή της Αγίας Νάπας Λουκά Α Λουκά που δήλωσε παρών στο κάλεσμα της πατρίδας κατά τον ένοπλο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1955-59 και παρέμεινε πιστός στον όρκο που έδωσε μέχρι τον ηρωικό θάνατο του.

Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Δήμο Αγίας Νάπας και προσωπικά τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσκληση αλλά και την καθιέρωση του μνημόσυνου του ήρωα, το οποίο μας σπλίζει με διδάγματα, αλλά και με σθένος και δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τις δύσκολες ώρες που διάγει η πατρίδα μας.

Η θυσία του Λουκά Λουκά όπως και των άλλων 2 ηρώων του δήμου Αγίας Νάπας, των Γιαννάκη Παπουλλή και Χρηστάκη Πιερή, μας τιμά και μας καθοδηγεί. Η θυσία όλων των ηρώων που πολέμησαν για την ελευθερία και ανεξαρτησία της Κύπρου ποτέ δεν λησμονείται. Φωτίζει τις επόμενες γενιές, κατευθύνει τις σκέψεις και τις πράξεις μας μέχρι που να ανατείλει η ώρα της ελευθερίας και της δικαίωσης.

Ο Λουκάς Λουκά στρατεύτηκε από πολύ νωρίς στον αγώνα για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Η γενιά του απελευθερωτικού αγώνα ωρίμασε πρόωρα μέσα στα δύσκολα χρόνια της παραγμένης ιστορίας του νησιού μας. Είναι η γενιά του αιώνιου έφηβου ποιητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη και του Λουκά Λουκά, μια γενιά που δεν έζησε τη χαρά της νεότητας και οι ξέγνοιαστοι έφηβοι έγιναν μεμιάς αγωνιστές, πατριώτες, ήρωες και μάρτυρες.

Ο Λουκάς Λουκά γεννήθηκε στην Αγία Νάπα στις 10 Αυγούστου του 1941 και ήταν ο πρώτος από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειάς του. Το 1953 τέλειωσε το Δημοτικό Σχολείο και άρχισε τη φοίτηση του Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου.

Ο ήρωας μας, όπως πάρα πολλοί άλλοι νέοι της εποχής, μεγαλωμένος με χριστιανική ευσέβεια με τις ελληνικές αρετές και γαλουχημένος στα εθνικά νάματα, είχε συνεχώς στο μυαλό του το όραμα της απελευθέρωσης της Κύπρου και της ένωσης με τη μητέρα Ελλάδα. Η προπαρασκευή του αγώνα διεγείρει τους πόθους και τα ιδανικά του με τη φλόγα της επανάστασης να παραμένει άσβεστη στα σωθικά του.

Το 1955 με την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, ο Λουκάς, μαθητής της δεύτερης τάξης του Γυμνασίου, γίνεται μέλος της ΕΟΚΑ και αναπτύσσει έντονη αγωνιστική δράση με τη διανομή φυλλαδίων, αναγραφή συνθημάτων, συμμετοχή σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον της αγγλικής αποικιοκρατίας και άλλες δραστηριότητες.

Την Άνοιξη του 1957, ο Λουκάς συλλαμβάνεται από τους Άγγλους ενώ διανέμει φυλλάδια στο Κάτω Βαρώσι και παραμένει επτά μέρες στα κρατητήρια της παλιάς Αμμοχώστου. Το Δεκέμβριο του 1957 καταδικάζεται σε τρίμηνη φυλάκιση και το Φεβρουάριο του 1958 αποφυλακίζεται.

Στις 3 Οκτωβρίου 1958 στην Αμμόχωστο, μετά το φόνο μιας Αγγλίδας που προκάλεσε σκληρά αντίποινα κατά του άμαχου πληθυσμού, ο δεκαεπτάχρονος Λουκάς, συλλαμβάνεται ενώ αναχωρούσε από το σπίτι ενός συναγωνιστή και συμμαθητή του, για να επιστρέψει στο σπίτι όπου διέμενε ο ίδιος. Οδηγείται στα κρατητήρια και υποβάλλεται σε φρικτά βασανιστήρια. Στο νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου μεταφέρθηκε αιμόφυρτος, άφησε την τελευταία του πνοή.

Σήμερα, 64 χρόνια από το θάνατο του και 48 χρόνια από την καταστροφή που έφερε στην πατρίδα μας το προδοτικό πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα και σθένος τον αγώνα μας.

Διδασκόμαστε από τα μηνύματα που εκπέμπουν οι διαχρονικοί αγώνες του Ελληνισμού για την ελευθερία και τη δικαίωση, και, αφουγκραζόμενοι το χρέος προς την πατρίδα, εμμένουμε στο δίκαιο των θέσεων μας και απορρίπτουμε την αναθεωρητική στάση και τη νεοοθωμανική προσέγγιση της Τουρκίας, όπως εκφράζεται σήμερα τόσο εναντίον της Κύπρου όσο και εναντίον της Ελλάδας και άλλων χωρών.

Η δική μας θέση, δια μέσου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, παραμένει αταλάντευτη και αυστηρά προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσης που θα βασίζεται στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου, τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και, φυσικά, στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μιας λύσης που πρέπει οπωσδήποτε να διαλαμβάνει τον τερματισμό των αναχρονιστικών Συνθηκών Εγγυήσεων και την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων και την οποία θα πρέπει να διακρίνει η λειτουργικότητα και η διάρκεια στον χρόνο του νέου μορφώματος. Μιας λύσης που θα κατοχυρώνει πριν και πάνω από όλα, τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου του λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Στους τακτικισμούς και την αλαζονεία της Άγκυρας, όπως εκδηλώνονται με την όλη προκλητική και παράνομη της στάση, οφείλεται και το σημερινό αδιέξοδο στο Κυπριακό, όπως, άλλωστε, και σε όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα για την εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης.

Μάλιστα, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δεν δίστασε κατά την πρόσφατη ομιλία του στη γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να αιτιολογήσει την απαράδεκτη θέση της πλευράς του για λύση δυο κρατών στην Κύπρο, όπως και τις παράνομες βλέψεις της Τουρκίας στα νησιά του Αιγαίου, προβάλλοντας τα ως ζητήματα που θα πρέπει, δήθεν, να επιλυθούν στο πλαίσιο «των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Αν είναι δυνατόν, ο ηγέτης μιας χώρας που εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο και αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει πολυάριθμα ψηφίσματα και αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, να επικαλείται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας!

Κατηγορηματικές και αδιάψευστες ήταν, βέβαια, οι θέσεις που πρόβαλε στη δική του ομιλία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Νίκος Αναστασιάδης απορρίπτοντας και τα όσα επίσης ανέφερε ο κύριος Ερντογάν για πραγματικότητες και αλήθειες που πρέπει, κατά τον ίδιο, να γίνουν αποδεκτές, προκειμένου να αναγνωριστούν τα παράνομα τετελεσμένα της Τουρκίας στην Κύπρο, αλλά και να νομιμοποιηθούν και όλες οι άλλες αυθαιρεσίες της στην ευρύτερη περιοχή.

Και αυτά όλα, παρά τους ιστορικούς συμβιβασμούς στους οποίους προέβη η δική μας πλευρά στην προσπάθεια της να επιτευχθεί μια κοινώς αποδεκτή λύση στο πρόβλημα μας, ώστε να προχωρήσουμε σε μια νέα εποχή που να υπόσχεται περισσότερα σε όλους τους κατοίκους της νήσου, μακριά από τις προκλήσεις και τα προβλήματα του παρελθόντος.

Οι παράλογες και έκνομες απαιτήσεις της τουρκικής πλευράς δεν μπορούν με κανένα τρόπο να γίνουν αποδεκτές. Συγκρούονται κατάφωρα με το διεθνές δίκαιο. Και είναι αυτό που θα πρέπει να κατανοήσει πρωτίστως η τουρκική πλευρά. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει επίλυση διενέξεων και για επικράτηση της ειρήνης, δεν είναι άλλος από την αταλάντευτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Όχι όμως αυθαίρετα ερμηνευμένο για συγκάλυψη των παρανομιών και των βλέψεων για αναθεωρητισμό.

Έλληνες, Ελληνίδες,

Εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας. Χωρίς αμφιταλαντεύσεις και κλυδωνισμούς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την εξεύρεση μιας λύσης η οποία δεν θα είναι επωφελής μόνο για τον λαό της Κύπρου στο σύνολό του, αλλά θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μιας λύσης που θα χτίσει γέφυρες προόδου και ευημερίας.

Αυτούς τους στόχους επιδιώκουμε: Της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της προόδου.

Οι αγώνες και οι θυσίες τόσων παλληκαριών της Κύπρου, όπως του Λουκά Λουκά, θα πρέπει δίχως άλλο να δικαιωθούν. Αυτό επιβάλλει και το χρέος μας για τις επόμενες γενεές. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αποδειχθούμε κατώτεροι της δικής τους θυσίας.

Λεβέντη ήρωα της Αγίας Νάπας Λουκά Λουκά, υποκλινόμαστε στον αγώνα, την προσφορά και το ήθος σου απέναντι στην πατρίδα. Αιώνια ας είναι η μνήμη σου.